

Adempauze...



Elke woensdag morgen wordt er druk gewerkt in de moestuin Havenpark. Dit nodigt mensen ook uit om even stil te staan en een praatje te maken. We wisselen bijvoorbeeld kennis uit over de tuin en informatie over het aangrenzende huis met al haar activiteiten. Mensen reageren enthousiast en prettig verrast over de mogelijkheden die er in ons park/ tuin te doen zijn.

Zo komen er ook mensen aanwaaien uit de directe omgeving die zich aansluiten. Bijvoorbeeld voor het handwerken op dinsdag, werken in de tuin op woensdag of samen eten op donderdag. Een voorbeeld hiervan is een mevrouw op leeftijd die aangaf dat ze zich soms eenzaam voelde en vaak alleen zat. We hebben haar uitgenodigd voor het samen eten. Inmiddels is ze een vaste bezoeker wiens glimlach groeit. Dit sociale aspect is een belangrijk onderdeel van ons project 'Groen Verbindt'.

Je kunt ook gewoon een keer binnenlopen tijdens openingstijden om op adem te komen en je verhaal te doen. De koffie/thee staan klaar! Wil je meer informatie over de openingstijden en de agenda kun je dit opvragen via s.valk@stimenz.nl, Ook is de nieuwsbrief af te halen in het huisje.

