

## ST. MAARTEN

St. Maarten, het feest van de lichtjes. Zingende kindjes langs de deuren. Blozende wangen en tasjes vol met snoep en andere lekkere dingen.

Kom je vrijdag 11 november as. weer een rondje meelopen in onze straten?



We ontmoeten elkaar om half zeven 's avonds op de kruising Wiepkingstraat - Beurtvaartstraat, bij de brug.

Neem een mooie lampion mee, zelf gemaakt of uitgezocht in de winkel. En een zakje voor het lekkers natuurlijk!

***Voor de mensen die mee willen doen en voor de kinderen een verrassing willen regelen:***

We lopen een rondje langs de begane grond van de Beurtvaartstraat (incl. 27), de Wiepkingstraat en de Griftstraat, vanaf half zeven dus.

Het is gezellig als u een lichtje brandt, maar graag ook deze uitnodiging aan de voordeur plakken, zodat we kunnen zien dat u klaarstaat.

En omdat we niet weten hoeveel kinderen er elke keer meedoen is ons advies om als extra een zak met losse snoepjes op voorraad te hebben, dan heeft u altijd genoeg!



**Bedankt namens alle kinderen!** paintingfun.nl